

Verksamhetsberättelse 2016

Stödföreningen Kafountines vänner

Föreningen är en ideell förening med syfte att stödja skolan Satang Jabang, en yrkesskola för kvinnor i Kafountine i Casamance, södra Senegal, genom insamlande och överföring av pengar och material.

20-årsjubileum

Skolan startades 1996 av en holländska som gifte sig med Tanjo Diabang, som fortfarande är en av skolans ledare. Jubiléet firades den 7 januari 2017 i Kafountine tillsammans med flera personer från den nuvarande och gamla holländska stiftelsen och lokala dignitärer.

Den svenska stödföreningen firar 5-årsjubileum eftersom den nystartade 2011 med utökad verksamhet.

Årets resultat

Föreningen kunde i år bidra med 98.600 kr jämfört med 81.000 kr 2015. Vi fick 88.000 kr i pengabidrag. Vinsten av försäljning av brickor blev 8.700 kr och 15.800 kr av textila produkter från skolan.

Bidrag:

2016 – 88.000 kr
2015 – 81.000 kr
2014 – 84.000 kr
2013 – 80.000 kr
2012 – 88.000 kr
2011 – 78.000 kr

Medlen går direkt till skolans allmänna budget, men 16.500 kr avsåg fruktträdgården. Inköp av material har gjorts för 10.600 kr avseende bl a patroner, papper mm till internetcaféet. Tidigare år var summan 17.000 kr och 16.000 kr.

Brickor

Skolan väljer ut tyger till brickorna i storlek 20 x 27 cm som tillverkas i trä i Nybro. De säljs av personer med anknytning till föreningen.

Försäljningen av brickor har givit vinst:

2016 – 8.700 kr
2015 – 10.000 kr
2014 – 6.500 kr

Textil

Försäljningen har utvecklats så här:

2016 - 15.800 kr
2015 – 20.000 kr
2014 – 20.000 kr
2013 – 15.000 kr
2012 – 7.000 kr

I år såldes bl a 10 röda klänningar i avancerad batik efter modell från Gambia.

Den holländska stiftelsen

Året har präglats av tätare samarbete med den holländska stiftelsen. Ledamöterna i dess styrelse hade verkat sedan skolans start och inför 2015 lämnade samtliga av åldersskäl. Övergången till den nya styrelsen blev problematisk med oregelbundna överföringar av medel. I augusti 2015 tillträdde en ny ordförande som hade god kännedom om skolan. Nya rutiner infördes för kontakt med skolan och de inkluderade även den svenska stödföreningen. Skypemöte med ledningen en gång per månad infördes. Vi testade också trepartsmöte, men det var för svårt tekniskt. Rapporter från möten fungerar bra.

Stiftelsen gjorde en budget och kunde höja lärarnas löner med 10% från den 1 januari 2016. Lönerna hade inte höjts sedan 2007.

I maj fungerade inte överföringarna så det blev problem med lärarlönerna, men vi kunde bistå. En svensk sponsor gav bidrag även detta år till den botaniska trädgården.

Två projekt

Den svenska föreningen har två projekt rullande, caféet Le Snack och fruktträdgården vid infarten till Kafountine. Två styrelseledamöter var i Kafountine i december 2015 och mötte en ledning, som var uppgiven beträffande båda projekten, som var tänkta att bidra till självförsörjningen.

Caféet Le Snack

Föreningens sekreterare Anne Chaabane startade Le Snack 2014, gav det en ny start 2015 och under fem veckor i januari/februari 2016 var det dags igen.

En f d elev, Ciré Mané, som var med vid starten, var ansvarig med hjälp av ytterligare en f d elev. Från början av 2016 gick elever från första och tredje året på schema för att hjälpa till. Det var 35 personer och svårt att styra. Anne gjorde bild och text skyltar för att visa vad som behövde göras vid öppnandet.

Man startade lunchrätt igen, 4 dagar i veckan, och sålde 7-8 portioner per dag. Under februari – karnevalsmånaden – övertalades Ansou Dieme att komma tillbaka. Den ende som använt den vedeldade ugnen. Under 10 dagar gjordes en vinst på 2.000 kr.

Ny riktlinjer skrevs, som inkluderade vaktmästaren Lamine och skolkökets ledning. De förverkligades inte. Anne försökte införa wrap med grönsaker, men trots Skypediskussion gick det inte.

Den 3 maj anställdes Simon på 3-månaders kontrakt. Han hade erfarenhet från restaurang på en turistort i norra Senegal. Eftersom det var ramadan och därefter början på regnperioden gav anställningen inte något positivt resultat. Ledningen gav inte Simon de checklistor och information som man bett Anne skriva.

Simon var den ende anställda med erfarenhet från restaurang utanför Kafountine och vi ville höra hans synpunkter. Stéphane Kuegel, som besökt skolan med sin fru (nu styrelseledamot) och fransktalande, intervjuade Simon i oktober. Simons förslag var inte ”fast food” utan restaurang med ölservering och fri wifi. Han bedömde dock läget som mycket bra.

Anne och Stéphane skrev ett dokument för att förklara idén med ”fast food”. Maten görs när gästen kommit och inte i förväg.

Därefter höll några elever caféet öppet och serverade juice och kakor. Under hösten lämnade Ciré och två f d elever övertog ansvaret.

Den holländska stiftelsen diskuterade verksamheten och kom till samma slutsats som vi. Le Snack behövs för att ge eleverna praktik, men caféet måste ha en ledning.

Frukträdgården fick permakultur

Kvinnorna i grannskapet odlade runt apelsinträden, som därmed fick vatten. Elstängslet från 2013 drogs bara runt halva trädgården. Under 2015 kom grisar in och kvinnorna gav upp. Vattentornet fanns men inte i funktion. Föreningen gick ut med upprop för att få medel till ledningar och kranar., så allt fanns på plats.

Anne Chaabane gjorde under sitt besök ett sista försök att få upp stängsel. Man fann då att en stort buskage måste huggas ned. Det skulle vara en bra början att göra några bäddar med permakultur för grönsaker, som inte odlas i botaniska trädgården. Anne skrev ett projektförslag tillsammans med Miguel, en av två ansvariga för den botaniska trädgården, och han utvidgade det till en kostnad på 40.000 kr.

I april lyckades Miguel få en turkisk organisation att sponsra införandet av permakultur och trädgården blev allmän med inriktning mot kvinnor. Bidraget var 31.000 kr och villkoret var att någon annan bidrog med 14.000 kr. Vi sökte sponsor och gjorde ett upprop på Facebook och hemsidan, men utan resultat.. Beslöt att ta pengarna från insamlade medel.

Redan i juni kunde Miguel presentera bilder på Facebook på frodiga grönska.

Vår begäran om fröer från Nelson Garden gav resultat. Vi fick hela 6,5 kg grönsaksfröer! En styrelsemedlem åkte till Kafountine i oktober och kunde ta med några påsar vardera av de 30 sorterna. I containern som kom till jul fick de ca 3 kg. Den sista kassen med frön skänktes till ”Frö i Syrien”.

Vi uppmanade ledningen att fortsätta utveckla permakultur i frukträdgården. Det ger bättre skörd till skolan, men också erfarenheter till befolkningen eftersom de flesta har frukträdgårdar. Vi hoppas på utveckling under 2017.

Miguel träffade den blivande sponsorn på ett möte kring permakultur i Abene. Den 16-22 december ordnades International Permaculture Convergence i Djina Batang, Kafountine med Satang Jabang och Oasis, som sköter botaniska trädgården, som medarrangörer.

Sömnad

Ingun Ingvaldsen Härström, ny ledamot, är både sömmerska och trädgårdsmästare. Vid besök i oktober-februari gjorde hon en kollektion barnkläder som eleverna sydde upp till försäljning i den egna butiken.

I september sammanställdes en beställning av produkter för försäljning i Sverige. Eftersom Anne inte skulle besöka Kafountine 2017 måste produkterna fraktas hem av olika resenärer.

Vi prövade batik på T-shirts som såldes på en gång. Linneservetter från loppis blev fina batikhanddukar. Längre sjalar i batik gjordes enligt idé från Halmstadsbesökare.

Under de fem veckor som Anne Chaabane arbetade på skolan i januari/februari hölls fem möten med ledningen. Ett av ämnena var skolans ”health lessons”.

Sex och samlevnad

I styrelsen har vi diskuterat det faktum att flera elever blir gravida under skoltiden. Vi ville förändra

de lektioner som gavs av barnmorskorna. En av skolledarna, Tanjo Diabang, var två månader i Holland och frågan diskuterades med honom. Han menade också att utbildningen måste moderniseras. Lektionerna, som besökarna från Halmstads vårdutbildning gav, hade uppskattats.

Anne Chaabane kontaktade i september Jill Petenbrink-Dieme, amerikansk barnmorska, som med sin man Atab Dieme, sjukhuset i Kafountine, skapat Senegal Health Institute. Deras hem, med plats för volontärer, är färdigbyggt och en klinik ska byggas. Hon gav ett positivt svar och i december beslöts att Jill ska ha en timmas lektion två gånger per vecka under sina vistelser i Kafountine.

Vi diskuterade också personlig rådgivning på skolan, men det är svårt att hitta personal.

Container

Den 20 mars och 16 oktober lämnades material till container. Den senare kom inte fram förrän den 26 december. Det var mest kläder och leksaker till skolans loppis.

Kermesse, skolans egen loppis

Den hölls den 21 maj och sammanföll tyvärr med flera aktiviteter i Kafountine. Vinsten blev 1.500 kr.

Samarbeten

Styrelsen har medverkat till kontakt med en skola i Gambia, Fandema. Den har samma inriktning, men med tillägget solceller. Ann Olbers Croall, styrelseledamot och konstlärare, förmedlade kontakten. Anne Chaabane besökte skolan i januari. Skolans ledning tillsammans med några huvudlärare gjorde ett mycket uppskattat besök i februari 2016. Förhoppningsvis kan kontakten tas upp under 2017.

Styrelsen har medverkat till fortsatt sponsring av KANAM, en organisation i Tyskland, som först ville stötta studenter från Kafountine.

Styrelsen har kontinuerlig kontakt med Marita Sundgren, Vårdutbildningen i Halmstad, som inte kan söka medel till fortsatt utbyte förrän 2017.

Information

Nyhetsbrev skickades till e-postlistan den 14 mars med redovisning av årets resultat. Den 4 augusti handlade det om permakultur i fruktträdgården. Facebooksidan har uppdaterats. Hemsidan har bara förnyats med bilder på produkter till försäljning.

Årsmöte och styrelse

Årsmötet hölls den 1 april 2016 på Lilla Hyltan utanför Falkenberg, Eva Ohlsson och Theodor Lindgren upplät lokal och husrum åt deltagarna.

Styrelsen fick följande utseende
Marie Blomqvist, ordförande, omval
Anders Olofsson, kassör, omval
Anne Chaabane, sekreterare, omval
Ann Olbers-Croall, omval
Stephen Croall, omval
Lisa Svennberg, nyval
Ingun Ingvaldsen Härström, nyval

Till ledamöter i valberedningen valdes Angelica Björkdahl och Jenny Ljunggren, sammankallande (omval).

David Ershammar valdes till revisor.

Styrelsen har haft elva möten under året.

Slutord

Läsåret 2016-17 inleddes i oktober med rekordantal elever, 113 stycken. De kommer även från kringliggande länder. Den holländska stiftelsen har fått många bidrag och man planerar nybyggnad av skolsal.

Stiftelsen ger återkoppling till skollärdningen på ett aktivt sätt. Vi följer upp caféet Le Snack och fruktträdgården. Nya frågor som diskuterats med skolan under året har varit utbildning i management och engelska samt health lessons. Flera volontärer har undervisat i engelska.

I december avled en aktad medarbetare på skolan, Wassa, som bl a tog hand om kontors- och köksmaskiner som vi skickade.

Föreningen vill framföra skolans tack till alla som på olika sätt bidrar till skolans överlevnad.

Mars 2017

Marie Blomqvist, ordförande, Anders Olofsson, kassör, Anne Chaabane, sekreterare, Ann Olbers-Croall, Stephen Croall, Lisa Svennberg, Ingun Ingvaldsen Härström